

UITWAAIEN IN ZEELAND

14 juni t/m 21 juni 2019



DEELNEMERS

KEES

FEDDY

ROB

NELLIE

MARCEL

MARGOT

LOUIS

BEGELEIDERS

PATTY

MONIC





Vrijdag 14 juni

Jaanaa, het is vrijdag 14 juni, we gaan uitwaaien in Zeeland, in het bungalowpark Nieuwvliet-Bad! Louis uit Gennep is als eerste bij het kantoor van Tendens. Margot en Feddy volgen al snel. Als ook Rob er is, stappen we allemaal in de bus. Patty is onze chauffeur. We rijden eerst naar Dordrecht, dat is een flink eindje weg. In Dordrecht pikken we Nellie op. Nellie en Margot kennen elkaar al van een vorige vakantie met Tendens, dat is gezellig! Dan gaan we naar de carpoolplek in Kapelle, daar pikken we Kees en Marcel op.

Rob is vorig jaar ook naar Nieuwvliet geweest, hij weet al dat we een heeeeel lange tunnel door moeten. Nou, het was echt een lange, donkere tunnel. Maar nu zijn we wel in Zeeland! Het laatste stukje gaan we over kleine weggetjes, best mooi hier. We zien best veel vakantieparken, maar niet het onze. Maar: ja, daar is het!! Snel naar de receptie voor de sleutel. Ons huisje staat dicht bij de ingang, dat is handig. We pakken alles uit de bus, Margot helpt flink mee, sterke dame! We verdelen de kamers, maken de bedden op en pakken de koffers uit.



Zo, poeh, nu eerst een kopje koffie of thee! We zijn om 11 uur vertrokken uit Arnhem en waren precies om 4 uur in ons huisje. Dat was een lange rit! Dus zijn we wel toe aan wat te drinken met een koekje. Lekker buiten aan de lange tafel. De zon schijnt, maar er is best veel wind. Kees vindt het maar koud!

Louis is onze fotograaf. Hij heeft al veel foto's gemaakt met zijn camera en zijn tablet. Maar nu wil hij ook wel internet op zijn tablet. Nou, dat gaan we regelen. Met z'n drieën lopen we naar de receptie. Louis neemt ook maar gelijk wat mooie boekjes mee, dan weten we wat er te doen in hier in Zeeland.



Patty is al druk bezig in de keuken. We eten lasagne, dat staat in de oven. Met een lekkere salade erbij. Nellie dekt de tafel. Met z'n negenen om de tafel, dat is gezellig.

De lasagne gaat er goed in. En het toetje ook! Niemand heeft zin om af te wassen, maar dat hoeft ook niet, we hebben een afwasmachine, joepie! Feddy helpt mee met afruimen.

We blijven gezellig aan de grote tafel zitten. Patty vraagt aan Margot wat haar lievelingsliedje is. Nou, Abba, met Dancing Queen. Via de telefoon van Patty en de box van Louis klinkt het heel mooi. We zingen uit volle borst mee. Ook de anderen zeggen welk liedje ze

willen horen, de een zegt Marco Borsato, een ander Nick en Simon, of zelfs Fats Domino. Nou, dan kun je niet stil op je stoel blijven zitten, we gaan lekker dansen!!



Dan gaan Nellie, Rob, Feddy, Marcel en Monic nog een eindje wandelen, het park verkennen. Best groot hier. We komen ook langs een paardenwei, Marcel vindt het maar knap zo goed als Nellie een paard na kan doen!

Thuis gaan we nog even op de bank zitten, televisie kijken, met wat te drinken erbij. Langzaam gaat iedereen naar z'n bedje. De eerste dag zit er al weer op! Slaap lekker allemaal!

Zaterdag 15 juni

Vannacht heeft het flink geregend. Maar gelukkig is het 's ochtends weer droog. Iedereen heeft goed geslapen, we slapen lekker uit. Het is tenslotte vankantie!! Om tien uur zitten we aan een heerlijk ontbijt. Daarna gaan we naar Sluis, we willen eigenlijk even rondlopen in het dorpje en dan boodschappen doen. Maar we zijn wat vergeten: de rolstoel van Kees! Dom hé! Dus hebben we maar een kort eindje gelopen en is een deel van de groep teruggegaan naar de bus, en de rest ging boodschappen doen. Als er maar wat lekkers in de tassen zit.....



Een paar van de groep hebben wat last van de darmen. Dan is het beter om tussen de middag warm te eten. Vandaag eten we bami, met kippepootjes, satésaus, atjar en natuurlijk kroepoek. Om half drie zitten we weer aan de grote tafel, een tafel vol lekkers. En we hadden ook best weer honger!



Dan rijden we naar Aardenburg, daar is een rommelmarkt vandaag. Onderweg regent het. In Aardenburg heeft het ook geregend, daarom zijn de meestal kraampjes al weg. Maar dat geeft niet, het is een mooi, oud stadje. En er is een grote kerk, daar gaan we ook even naar binnen.



Een aardige mevrouw heeft een groepsfoto van ons gemaakt onder een mooie muurschildering over de middeleeuwen.



Het is nu heerlijk weer met flink wat zon. We gaan wat drinken op een terrasje. Bij de ingang staat een boog van gele en witte ballonen. Er is een bruiloft! Als we zitten, komt er een oude rode auto aanrijden met een bruidspaar. Louis staat op om een foto te maken van het bruidspaar en de bruidsmeisjes. Hij feliciteert ook heel netjes het bruidspaar. En dan vraagt hij of hij ook een ritje in de mooie rode cadillac mag maken, en dat mag, kijk maar:



We lopen langzaam weer terug naar de bus. Kees moet steeds de benen omhoog doen, want nu hebben we wel de rolstoel meegenomen, maar niet de voetsteunen: wat een sufferds!! Morgen nemen we de rolstoel en de voetsteunen mee, als we dan maar niet vergeten om Kees mee te nemen!!!

De rit terug naar het huisje is weer mooi, over kleine kronkelweggetjes. Om half zeven zijn we thuis. Patty maakt broccoli-soep en groentesoep met ballen. We hadden echt wel weer trek. Rob heeft nog niet eerder broccoli-soep gegeten, hij vindt het heerlijk!! We eten er boterhammen met kaas bij of met iets anders. Nellie en Patty vinden gedardeerde runderlever erg lekker vinden, ze smullen ervan! Margot niet, die vindt dat heel erg vies!



Na het eten gaan Patty, Marcel, Nellie, Rob en Louis nog een wandeling maken: helemaal naar zee! Kees, Margot, Feddy en Monic blijven lekker thuis. Kees gaat als eerste naar bed, rond tien uur.

De wandelaars komen om half elf weer terug. Dat was een flinke trip, en ook nog bergje op en bergje af door de duinen, maar ze hebben de zee gezien, en de zon in de zee zien zakken!

We druppelen een voor een naar bed, morgen weer een dag!

Zondag 16 juni

Het is zondag, we maken er een rustig dagje van. Om 10 uur zitten we aan het ontbijt, dat gaat er weer goed in. Patty en Marcel gaan nog wat boodschappen doen, de rest zit lekker buiten. Of geniet languit op de tuinstoel van de heerlijke zon. Er zijn ook wel veel wolken en er staat een windje. Wisselend weer dus. We kijken ook wat we de komende week allemaal willen doen. Keus genoeg hier in de buurt.



We eten nu ook eerst warm. We maken 2 flinke pannen met andijvie-stamppot, met slavinken en lekkere jus.

Dan is het al weer drie uur, we stappen snel in de bus. Kees vraagt voor de zekerheid nog maar een keer of we de voetsteunen mee hebben. Altijd goed om te controleren, we hebben ze! We gaan naar het strand, in België. We nemen de route met de kronkelweggetjes. Eerst langs Catzand en daarna door naar Knokke-Heist. Het is prachtig weer, veel zon. Er zijn best veel mensen op het strand.



We gaan wat drinken in een strandtent. Het is gezellig hier, er is van alles te zien. Margot ziet twee jonge mannen die proberen een boot met een groot zeil van het strand naar de zee te slepen, maar Margot ziet al snel dat dat niet gaat lukken. Feddie, Rob, Marcel, Louis en Patty lopen over het strand naar de zee. Feddy vindt dat erg lekker, zo over het strand lopen. En Louis maakt een praatje met de meneer van een boot, en dan wordt er natuurlijk ook een foto gemaakt!



We lopen nog even over de boulevard. Margot is zo aardig om de rolstoel van Kees te duwen. Dat doet ze goed. We lopen een flink eind, poeh, eigenlijk zijn we best blij dat we weer bij de bus zijn aangekomen.

Thuis gaat Patty weer kokkerellen. Louis had gevraagd om bapao-broodjes, dat was een goede tip. Iedereen vindt het lekker. Rob ook, die had nog niet eerder een bapao-broodje gegeten. En dan komt er nog een rondje groente met pindasaus, gado-gado heet dat. Ook heel lekker.

Na het eten natuurlijk nog weer een kopje koffie. Een deel van de groep ligt languit op de bank naar Guus Meeuwis te kijken, op de televisie dan hé, hij is niet naar ons huisje gekomen. Nellie, Rob en Patty willen nog wel weer een eindje wandelen. Ze maken een mooi rondje langs het park.

Maandag 17 juni

Vandaag staan we wat vroeger op, want we gaan een dagje Brugge doen. Wel eerst ontbijten natuurlijk, dan tanden poetsen, spullen pakken en hup in de bus. Op naar België! Dat is niet ver, om half twaalf zijn we er. Even een parkeerplaats zoeken, die vinden we gelukkig dicht

bij het centrum. We hoeven maar een klein stukje te lopen en dan zien we al een hele mooie toren op een kerk. En er is nog veel meer moois te zien. En we gaan natuurlijk ook shoppen.



Kaartjes om naar vrienden en familie te sturen vinden we al snel. Margot en Nellie kopen een mooi t-shirt, Feddie een theelepeltje met Brugge erop. Louis koopt een boekje over Brugge.

We wandelen weer verder door het mooie Brugge, zien nog veel oude gebouwen, sommige zelfs met versieringen van goud! Er worden veel foto's gemaakt.



Het is een warme dag en we sjuwen wat af. Om half twee gaan we lekker eten, we nemen allemaal een menu: als voorgerecht groentesoep of paté met toast. Dan lasagne, vis of pasta en een heerlijk ijsje na.

Nou lekker, daar waren we wel aan toe!

Met een omweg lopen we weer naar de bus.

Poeh, dat was een heel mooie dag in België.

Thuis gaan we weer aan tafel: worstenbroodjes uit de oven en nog meer brood voor wie wil.

Dan ploffen sommigen uitgeput op de bank. Maar Nellie en Rob willen nog wel wandelen. Vanavond gaat Monic mee, Rob en Nellie wijzen de weg, we maken hetzelfde mooie rondje als ze gisteren gedaan hebben. Alleen zijn de koeien waar Nellie een foto van wilde maken er niet, dat is jammer!



Om half elf gaan we slapen. Het was een mooie dag, zegt Louis.

Dinsdag 18 juni

Na zo'n indrukwekkende dag gisteren, slaapt iedereen een beetje uit vandaag. We gaan lekker rustig ontbijten, met een croissantje uit de oven er bij.

We schrijven de ansichtkaarten die we gisteren gekocht hebben. Dan kunnen we in Oostburg postzegels kopen en de kaarten op de bus doen. Want we gaan naar Oostburg, dat ligt op een half uur rijden. Daar gaan we winkelen, we hebben gisteren nog niet alles gevonden... we kopen nog wat souveniertjes voor thuis en ook voor onszelf. En we doen de kaarten op de bus.



Nu eerst naar de supermarkt, we kopen alvast een chocolade-broodje voor iedereen, dan hebben we dat maar binnen. Het is al een beetje laat als we thuis komen, dus snel koken!! Rijst met spinazie en lekkerbekjes uit de oven. Dat is smullen!!

We doen nog een kopje koffie en dan stappen we weer in de bus. Op naar het strand! Tussen ons huisje en Breskens kun je met de bus helemaal tot aan het strand rijden. We lopen naar de vuurtoren en dan nog een stukje door. Lekker hoor zo langs de zee, met een zeewindje. Marcel duwt de rolstoel van Kees, dat is lief!



Via de haven van Breskens rijden we langs mooie weggetjes terug naar ons huisje. Als je dan naar zee bent geweest, dan eet je een haring! Die hebben we gelukkig in de koelkast liggen. Of je neemt gewoon een knäckebröd met kaas.



Opeens komt er een onbekende, oude man met bibberbenen binnen, hé, wie is dat nou? Het is een heel aardige oude man, die met iedereen even een praatje maakt..... het is onze Louis!



Een kopje koffie of thee en dan is het al weer negen uur geweest. Nellie, Rob, Marcel

en Patty gaan weer een rondje wandelen. De rest gaat naar bed. Morgen weer een dag!

Woensdag 19 juni

Vroeg in de ochtend regent en onweert het heel hard. Als we opstaan is het gelukkig weer droog. Vandaag gaan we al weer naar België, we kunnen er niet genoeg van krijgen. Na een lekker ontbijt maken we ons klaar voor een dagje uit naar Sealife in Blankenberge.

We dachten daar in zo'n drie kwartier te zijn, maar de aardige mevrouw in de telefoon van Patty stuurt ons zomaar een weg op waar aan het eind een slagboom over de weg hangt. Nou zeg, zo kunnen we niet verder! Dan maar weer keren en de goede weg zoeken. Om twaalf uur zijn we bij Sealife. Het is mooi hier, allemaal zeedieren, groot en klein, in allerlei kleuren en vormen. We krijgen ook nog een presentatie over otters en pinguïns, en een prachtige show door zeeleeuwen.





Om vier uur hebben we alles gezien en stappen we in de bus om in Blankeberge iets te gaan eten, we hebben honger! We komen langs allerlei eettentjes, maar alles is gesloten! Ze gaan pas weer om zes uur open. Mooie boel. We sjoksen nog wat verder door en vinden een restaurant met een heel aardige eigenaar. Die wil wel broodjes of een uitsmijter voor ons maken. Gelukkig, eindelijk wat te eten, en het is nog lekker ook!



We rijden weer naar huis, de terugweg gaat wat sneller dan de heenweg. Patty, onze ster in de keuken, maakt een heerlijke wortelsoep. Turks brood erbij of geroosterd brood erbij en onze buiken zijn weer vol.

Nog even uitbuiken, wat drinken en kletsen en om half elf gaan we naar bed.

Donderdag 20 juni

Net als alle andere ochtenden gaan we lekker rustig ontbijten. Daarna gaan Nellie en Rob naar het winkeltje bij de receptie. Rob komt met een mooie pet weer terug!

We maken ons klaar voor een boottocht: we gaan zeehondjes kijken! Als we bij de bus staan om in te stappen, begint het opeens keihard te regenen. We worden nat, bah!! Maar het houdt ook al heel snel weer op met regenen.

We rijden naar de haven van Breskens. We zijn netjes op tijd, moeten zelfs even wachten, maar dan komt de boot er aan. Om half twaalf varen we af. De schipper vertelt van alles over de zeehonden, de ganzen en andere vogels. We hebben een paar verrekijkers gehuurd, daar kun je de zeehonden heel goed mee zien. Lief hoor, we zien zelfs een moederzeehond met haar baby-zeehondje. De rondvaart duurt anderhalf uur, om 1 uur zijn we weer in de haven.





We lopen even Breskens in, kopen nog een paar laatste souvenir-tjes en dan gaan we een restaurantje zoeken. We vinden een mooi plekje, en het eten hier is hardstikke lekker! We eten onze borden helemaal leeg.



Om vier uur zijn we weer thuis, tijd voor een kopje koffie of thee. De zon schijnt, maar het waait wel hard. We doen het rustig aan, want morgen wordt een drukke dag, dan gaan we al weer naar huis. Jammer!!!

We nemen een ijsje. Nellie en Monic gaan mens-erger-je nieten. Patty gaat weer koken: soep met ballen, andijvie-salade met tonijn, avocado's en walnoten, met quinoa erbij. Het smaakt weer heel lekker! En dan nog yoghurt of vla na.

We gaan buiten aan de grote tafel zitten. Met een kopje koffie of thee, koekje erbij. En we vullen samen de vakantie-herinneringen in en overhandigen ze. We vinden allemaal dat we een heel fijne vakantie hebben gehad, we hebben ons prima vermaakt!!!

De stoere wandelaars Rob, Nellie, Marcel en Patty lopen helemaal naar zee. Afscheid nemen, Rob gaat zeker de zee missen!

Alvast de koffers in pakken, nog wat drinken met een knabbeltje erbij en dan naar bed. Morgen vroeg weer op!

Vrijdag 21 juni

Iedereen is om half acht uit bed. We bakken een ei met spek voor het ontbijt. En dan gaan we de boel opruimen, de laatste dingen in de koffer en bedden afhaken: iedereen helpt heel goed mee. We zijn netjes op tijd klaar. Sleutels inleveren bij de receptie en karren maar! Eerst weer naar Kapelle, daar staan de ophalers van Kees en Marcel. Nellie stapt in Dordrecht uit en dan rijden we door naar Arnhem. Bij Tendens staan de ophalers al op ons te wachten. Feddy en Margot gaan terug naar Velp, Louis naar Gennep en Rob naar Nunspeet.

Het zit er helaas weer op.







Dag allemaal, hartelijk dank voor alles!

Louis, bedankt voor alle foto's!

Tot een volgende keer!!!